

Fleur Wakkermuis, klas 7B

Geronimo Stilton
En het geheim
van het verborgen
Eiland



Hoofdstukken!

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Oud kasteel | blz. 3-4 |
| 2. Op verborgen eiland | blz. 5-7 |
| 3. Floor het elfje | blz. 8-11 |
| 4. Geronimo gered | blz. 12 |
| 5. Ontvoerd | blz. 13-14 |
| 6. Terug naar huis | blz. 15-16 |

Hoofdstuk 1

Oud kasteel

Mijn naam is Stilton, **Geronimo Stilton**! Ik ga bij een oud kasteel kijken, het is verlaten en heel erg **grijselig**. Ik moet daar onderzoek doen voor de Wakkere Muis. Of het geschikt is **als spookhuis**. Over een paar uur moet ik er al zijn.....paar uur? O nee dan moet ik opschieten!!! Ik hou niet zo van die oude verlaten huizen, ik vind het maar eng.

Een paar uur later:

Pfff we zijn er. Aaaaaah wat vliegt daar nou?

Gi-ga-geiten kaas het zijn **vleermuizen**. Brrr ik krijg hier echt de kriebels van. Ik moet daar toch echt naar binnen, maar ik wil niet....

BOEM, FLITS, IEHHHHH, ik schrok me rot, maar gelukkig is het maar onweer.

Daar gaan we dan.. naar binnen. Eerst maar eens even in de kamers kijken. In de eerste raak ik verstrikt in spinnenwebben met dode **spinnen**. Daar is vast de deur naar de tweede kamer. In deze kamer staat alleen een oude versleten kast. Even in de **kast** kijken hoor.

Nou!! Hij zit op slot, ik moet de code kraken. Het zijn 5 cijfers: 1-2-1-2-5, nee dat is het niet. 5-5-5-5-1, nee ook niet.. 1-2-3-4-5, weer niet. 0-0-0-0-0, ja ik heb het ;-))!!

Yes, open!! Ik doe de deur van de kast open, en er zit alleen een luik in.... Ik stap het luik in en **Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh**.....

He het lijkt wel of ik in een andere wereld ben, een **verborgen wereld**.

Hoofdstuk 2

Op het verborgen Eiland

Het is een **eiland** met rare **beesten** zeg. Ik noem het verborgen eiland. Het wordt al **donker**. Ik moet snel een plaats vinden om te slapen.

Die grot daar dat lijkt me wel wat, **brrrr**, in deze grot is het koud zeg. Ach ja, het moet maar.

De volgende ochtend:

Gaap, ik REK me uit...

Wat is het hier eigenlijk **MOOI** zeg. Hoe ben ik hier eigenlijk beland en hoe kom ik er weer uit??????????

Hmmmm ik heb **honger**, gelukkig heb ik m'n tas bij me. Wat zit er allemaal in?? Een met pindaas, een stuk kaas, smeerkaas, broodje franse kaas en gaten kaas (meer gat dan kaas ;-). Ik begin met de kaas. De rest bewaar ik voor de zekerheid nog maar even....



Hoe kom ik hier weg! Ik heb wel zin in een korte wandeling. De zon schijnt heerlijk fel, en warm.

He wat gek het gras verandert steeds van **kleur** en de bomen zijn **roze** en de bloemen zijn **groen**?

Ik vind het maar raar hier is iets dat niet klopt, maar wat? Wow! Wat is dat? Een Mega Grote Libelle zeg. AAh hij komt naar me toe. Sinds wanneer hebben libelles giftanden?? Au!.....?

He, he gaat het wel goed? Jongens help me! Deze muis is gewond, ernstig gewond.

Hoofstuk 3

Floor, het elfje

Floor, wat is er met deze muis? Hij is gebeten door een **Kleurmonsterlibelle**. O, nee dan kan hij dood gaan. Snel geef hem het tegengif. Schiet op. Nu! Het is op. Wat!?

Maar, maar, dan gaat ie dood.

Ik moet een nieuw tegengif maken. Okee letten jullie op de muis dan? Ik ben zo terug. IK moet dus voor het tegengif zorgen, wat moet ik daarvoor hebben? O, ja ik heb een lijstje voor het tegengif.

Tegengif voor kleurmonsterlibelle

Zoek:

- *Zilveren bloem (erg zeldzaam)*
- *Dobbelsteen met 100 cijfers*
- *Toverbessen*
- *Wit stuifmeel*

Hoe maak je het:

- *Stop alleen de blaadjes van de zilveren bloem in een kom.*
- *Snij een stukje van het 100^{ste} getal eraf en doe ze erbij.*
- *Plet de toverbessen en doe ze erin.*
- *Het witte stuifmeel, doe je in een glazen buisje.*
- *Alles wat nu in de kom zit moet je nu met een dikke stok mixen.*
- *Als het goed is heb je nu een papje, laat het slachtoffer dat opeten en strooi het witte stuifmeel over hem heen.*



Hoofdstuk 3

Floor, het elfje

Floor, wat is er met dezen muis?
Hij is gebeten door een **Kleurmonsterlibelle**.
O, nee dan kan hij dood gaan. Snel geef hem
het tegengif. Schiet op. Nu! het is op. Wat!?
Maar, maar, dan gaat ie dood.
Ik moet een nieuw tegengif maken. Okeee letten
jullie op de muis dan? Ik ben zo terug. IK moet

Oke een **zilveren bloem**. Waar kan ik die vinden?
Mooi, ik begin daar, ik zie er al een, dat is de eerste
keer dat ik er zo snel een vind.

Maar waar kan ik nou weer een **dobbelsteen** met
100 cijfers vinden? Ik ga naar de magie winkel, zou
ze dat daar hebben? Hoi meneer Magie, heeft u
misschien een dobbelsteen met 100 cijfers?

Nee, die heb ik niet Floor. Wat?! Maar een muis is
gebeten door een **kleurmonsterlibelle**! Ik moet hem
redden.

Niet zo snel Floor.

Meneer kan u me helpen.

Ja hoor, floor. Hee dat rijmt ;-). Wacht Floor, ik heb
wel een, maar die heb ik van mijn moeder

gekregen. Je mag hem om die muis te redden, op een voorwaarde, je helpt me
met de winkel en je doet er voorzichtig mee, ok!

Ok!

Hier wil je er een tasje bij?

Ja graag. Doei meneer Magie.

Op naar de toverbessen. Wat heb ik een mazzel dat die **toverbessen** gewoon
lekker in de tuin groeien. Gelukkig woon ik dichtbij de magiewinkel. Ik neem voor
de zekerheid 5 bessen mee. Nu nog alleen het witte stuifmeel. Volgens mij heeft
de **bakker** wel wit stuifmeel. Mevrouw Bloem is heel aardig, dus als ze het heeft
zal ze het me wel geven.

Eindelijk bij de bakker. Mevrouw Bloem, bent u er?

Ja Foor, ik ben er.

Mevrouw, heeft u wit stuifmeel?

Ja hoor, hier. Voor jou is het gratis.

Dank u wel. Doei ik moet gaan. Nu nog alleen het tegengif maken.

Als het recept is gemaakt:

Yes, klaar! En nu gauw naar die muis. Dat duurt maar 5 minuten, onderweg zie ik
de muis al liggen. O is het daar al? Hier is het tegengif, strooi maar! Het witte
stuifmeel vliegt over **Geronimo** heen. En hij krijgt het papje in zijn mond gegoten.

Hoofdstuk 4

Geronimo gered

We hebben hem gered!

Waar ben ik?

Hoi, ik ben Floor gaat het weer?

Een een *elfje*?

Ja dat ben ik ja. Je bent gebeten door een **kleurmonsterlibelle**.

Een wat?

Laat maar. Maar hetgene wat je wel moet weten is, als je gebeten bent kun je doodgaan. Maar ik had het tegengif. Wat ben ik blij! De Wakkere Muis kan echt niet zonder mij!! Trouwens Floor ik ben Stilton, **Geronimo Stilton**.

Leuke naam zeg!

Dank je.

AAAah!!!

Floor waar ben je? Floor, Floor...

Hoofdstuk 5

Floor ontvoerd

Ik denk dat ze ontvoerd is. Ja dat kan wel.

Wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn Tim en Tom, de vrienden van **Floor**.

Ok, kom we gaan haar zoeken. Ze heeft mij gered en nu red ik haar. Ik hoop dat ze deze kant is op gegaan. Ja dat klopt ik zie haar *voetsporen*.

Dat zijn geen voetsporen, maar sleepsporen.

Maar dan is ze gewoon over de grond meegesleept.....

Kom we volgen het spoor.

Hoe langer we het spoor volgen, hoe enger het wordt.

Op een gegeven moment was de **blauwe** lucht weg en veranderde in rood. En er staan heel veel **dode planten**. En af en toe lag er een bot in de weg. AAh ik hoor gegil. Dat moet **Floor** wel zijn.

Opeens vliegt er wat razendsnel over me heen, en pakt me **vliegenvlug** bij mijn staart en vliegt met me weg.

Maar Floor, Tim en Tom dan?

Die redden zich wel. Bij de grot is het pas veilig. Daar is de grot al, snel erin!

Wat was er gebeurd Floor? Ze hebben me gepakt, maar ze willen jou!

Waar kom je vandaan **Geronimo**? Uit een hele andere wereld dan jij!

We gaan je terugbrengen! Ok maar hoe? Ik keek namelijk in een kast, met een luik. Ging erin en viel plots vanuit de lucht naar beneden.

Dan gaan we je naar boven brengen.

