

Roy, klas 6B

Klaar voor de start

Hoofdpersonen: Rik, Tim, Mar(jo)lijn, Ben

Waar het over gaat: het gaat over (jongen) Tim. Hij wordt gepest door Ben. Maar op een dag gaat Tim meedoen met de Olympische Spelen.

Nu het verhaal:

Tim, je moet naar school roept mama.

Oké roept Tim.

Tim stapt op zijn fiets.

Hij gaat als een speer.

Er is er.

O nee de pestkop is er denkt hij.

Hij sluipt heel zachtjes naar binnen.

Maar de pestkop ziet hem.

Hey, blijft staan roept Ben.

Maar nee hij rent weg net op tijd.

O nee ik ben een uur te laat.

Trrrrng! Pauze roept de klas. Ze gaan naar buiten. Tim gaat voetballen met zijn vriend en vriendin Rik en Marjolijn. Ben komt aangerend.

Hey sukkel sta niet in de weg.

De pauze is voorbij, hey Marlijn en Rik willen jullie kijken?

Waarvoor? Ik doe mee met de Olympische Spelen.

Ja tuurlijk zeggen Rik en Marjolijn.

Kom maar naar mijn moeders auto na school. Tim is thuis. Ring! Hij doet open. Hallo Rik en Marjolijn. Ze zitten in de auto. Ze zijn in het stadion. Tim moet snel naar de kleedkamer en snel omkleden. Klaar roept Tim. Ze gaan eerst hardlopen.

Klaar voor de start, go. Ze rennen.

Marjolijn juicht, Tim doet het goed. Het is nu halverwege en hij staat tweede.

Het is afgelopen en Tim kan een medaille winnen of zelfs een beker. Op nummer 3 staat Lio. Lio krijgt een medaille. Op nummer 2 staat Paulo! Paulo krijgt ook een medaille en op nummer 2 staat Tim! Hij krijgt een beker.

Dit was mijn verhaal.

