

Kelvin en Colin, klas 7/8 C

Geronimo: Op naar Brazilië

Er waren twee jongens Kelvin en Colin. Ze hadden een idee om naar Brazilië te gaan. Niet zomaar maar ze gaan naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze gaan niet met het vliegtuig, niet met de auto, ook niet met de trein maar zwemmend. Ze gaan zwemmend omdat ze sport leuk vinden. Ze hadden afgesproken om volgende week weg te gaan, omdat ze anders veel te laat aankwamen. Het is vandaag de dag dat Kelvin en Colin weggaan. Ze hebben geen toestemming van hun ouders gehad. Dat gaan ze ook niet vragen want als het niet mag dan missen ze de Olympische Spelen in Brazilië. Ze gaan hun spullen inpakken. Wel in een waterdichte koffer anders worden de kleren nat.



Kelvin en Colin zijn nu twee jaar onderweg. Opeens zien ze een boot in de verte. Eerst zegt Kelvin: He! Is dat niet Geronimo? Daarna zegt Colin ja! En Klem en Benjamin. Kelvin zegt zullen we vragen waar zij naartoe gaan? Oke! Zegt Colin.

Hey Geronimo, Klem en Benjamin! Wij zijn grote fans van jullie. Wij wilden eigenlijk vragen waar jullie naartoe gaan. Als eerste willen we zeggen dat we het hartstikke leuk vinden dat jullie fans van ons zijn. En ten tweede, wij gaan naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in Brazilië. Heel toevallig wij ook!

Geronimo zegt: ook heel toevallig he? Ja zeker zegt Colin. Wij zijn al twee jaar onderweg en we willen

dus eigenlijk vragen of dat... Opeens worden Kelvin en Colin onderbroken door Benjamin: Misschien kunnen Kelvin en Colin mee met ons! Ehmhhh, geen slecht idee zegt Geronimo. Klem is het er ook mee eens dat ze meegaan. Ze gooien hun koffers in de boot. Opeens zegt Colin we hebben bijna geen eten meer.

Geronimo zegt oke ik wel! Jullie mogen wel van ons. We hebben lekkere kaas uit Rokford. Mmmmm lekker zegt Kelvin. Kelvin en Colin hebben een goede band met Klem, Benjamin en Geronimo. Uiteindelijk zijn ze aangekomen bij Brazilië, het is daar lekker warm. Kelvin en Colin komen hier voor de Olympische Spelen. Ze komen aan bij het grote stadion van de Olympische Spelen. Ze gaan naar hun kleedkamer.

Het is heel spannend want ze spelen tegen Klem-Geronimo en die zijn ook goed. Ze komen het veld op. Je hoort veel gejuich om je heen. Ze komen het panna veldje op. Het is eerst Kelvin tegen Geronimo. Kelvin geeft Geronimo een dikke panna. Geronimo vindt dat blijkbaar niet leuk dus hij gaf Kelvin later twee panna's. Geronimo wint. Het publiek gaat uit zijn dak. Dan is het Colin tegen Klem. Klem is niet zo goed, dus Colin maakt er gebruik van. Hij maakt twee panna's bij Klem en Klem één panna. Dat betekent dat het gelijk spel is: de strijd was spannend maar het blijkt dat ze even goed zijn. Laten we de strijd afsluiten.

Goed gespeeld zeggen ze!

Einde

