

## Jana, klas 6B

### Klaar voor de start

Inleiding: School 'het avontuur' doet mee aan de kinderboekenweek. Plots is er een boek van Paul van Loon weg. Wie is de boekendief????

Dag 1

Mam, ik moet naar school voor de opening van de kinderboekenweek schreeuwt Malissa. Ze rent de trap af, eet haar broodje en pakt haar tas met schoolspullen en rent naar school. Ze komt hijgend en puffend op school. Ze rent naar het podium.



Ze moet nu zingen. Ze probeert het op haar mooist maar het lukt niet. Ze zingt vals. Op de mooiste dag van haar leven zingt ze vals. Hoe dan ook waren ze eindelijk klaar, had een juf het vergeten. Dus moesten ze het nog een keer doen. Malissa heeft geen zin maar het moet wel. Nu moeten ze rekenen. Even later is het tijd. Ze gaan nu allemaal naar huis. Malissa gaat naar huis en voordat ze de deur dicht doet komt Tobias en vraagt of hij bij haar kan spelen. Malissa zegt:

tuurlijk. Ze is namelijk een beetje verliefd op hem. Als Tobias weg is schrijft ze in haar dagboek hoe Tobias eruit ziet: zwart haar, blauwe ogen en dun, normaal dun. Plots roept haar moeder. Lieverd, we gaan eten.

Melissa rent naar beneden. Ze ziet op tafel een schaal spaghetti bolognese staan. Ze kijkt nog even tv en daarna gaat ze slapen. De volgende dag vertelt de juf dat de Griezibus 5 is verdwenen. Iedereen kijkt elkaar verbaasd aan. De komende week was er onrust op school. Er werd uitgezocht wie het boek had gestolen. Toen vroeg Tobias of zij bij hem wou spelen. Ze zei natuurlijk ja. Ze waren in Tobias kamer. Daar was het gestolen boek. Malissa zegt: o ja ik moet naar de tandarts. Natuurlijk is dat niet waar. Ze vertelt het aan haar moeder.

Van Jana