

Fatima Alihoessein, klas 7A

Beleef nieuw avonturen in de nieuwe Fantasia

Geronimo Stilton op geesten jacht.

GERONIMO STILTON OP GEESTEN JACHT.



gescheefen door: Fatima alhoessein

Hoofdstuk 1, een rare dag.....

Geronimo Stilton was druk bezig. Rennend en fluitend kwam Klem binnen. Klem waarom bij je zo blij? Omdat Thea van overgroot opa een belletje kreeg.

Oh, wat verrassend, wat heeft overgroot opa gezegd? Oh dat weet ik nog niet.

Geronimo, we moeten snel naar het verlaten huis van overgroot oma.....

Wat is er dan Thea? En rustig!

Nou, ik hoorde van overgroot opa dat er 2 keer is ingebroken en dat het daar spookt en we moeten van overgroot opa op onderzoek.

Oke, we gaan direct naar het verlaten huis in Londen.

Hoofdstuk 2, op het vliegveld.

Thea, zijn ze er al? Ja, Geronimo, Klem, Benjamin, Pandora en de Thea sisters zijn er allemaal. Oke, het vliegtuig gaat zo meteen weg. Zet de bagage maar op de bagageband jongens en meisjes. Oke oom Geronimo zeiden ze in koor. In het vliegtuig..... Allemaal gordels om.



23:00 Toen ze in Londen aankwamen was het al heel erg laat. Ik ben moe, zeggen Pandora en de Thea Sisters. Oke meisjes. We gaan met 3 taxi's naar overgroot opa's huis. Kom we gaan. De taxi's kwamen er aan. Toen ze er waren stapten we in.

Hoofdstuk 3, in overgroot opa's huis.....

Bij het huis.....

Hallo overgroot opa. Lang niet meer gezien. U bent wel heel erg oud geworden. Ja kleinzoon van me en jij bent heel jong. Maar overgroot opa, wat is er aan de hand??????

Dat vertel ik je binnen. Iedereen groette en knuffelde overgroot opa. Het huis.....

Hoofdstuk 4, het lange verhaal.

Zo, zitten allemaal, zei overgroot opa. De Thea Sisters zaten op de vloer en de anderen op de bank. En toen vertelde overgroot opa wat er was gebeurd: ik keek naar buiten twee dagen geleden. Toen zag ik dat er ingebroken was in het verlaten huis van overgroot oma. Ik was daar naar toe gegaan. Ik zag dat alles daar nog was. Maar waarom gingen de inbrekers naar buiten rennen? Dat is mijn vraag. Lieve kleinzoon wil je alsjeblieft op onderzoek uit?????

Ja overgroot opa dat doe ik graag morgenochtend om 9.00.

Hoofdstuk 5, op onderzoek.

9.00 's Ochtends

De Thea Sisters en Geronimo Stilton en Benjamin en Pandora en Thea waren al klaar. Ze liepen naar het verlaten huis van overgroot oma. Toen ze er waren zag Benjamin iets heel raars. Oom Geronimo kijk. Alle spullen zijn omgevallen. Ja, en alle banken en stoelen zijn ook omgevallen en het is hier stoffig zeiden de Thea Sisters. Oke, dan moeten we heel wat doen. Pandora en de Thea Sisters jullie gaan het huis opruimen. Benjamin en ik gaan op onderzoek en Thea gaat alles in dit huis checken. Ze gingen aan de slag.

Hoofdstuk 6, aan de slag.

Toen ze aan de slag waren was Thea naar boven gegaan en bekeek alle kamers. Toen was Thea in een ruimte waar een sauna is. Toen riep ze Geronimo. Ik ga in de sauna, oke? Ja Thea, dat is goed. Toen Thea in de sauna was, was alles opgeruimd. Het was al 24.00 en Thea was er nog steeds niet. Toen waren Geronimo en Benjamin en Pandora naar boven gegaan en de Thea Sisters zaten al te slapen. Toen ze bij de sauna waren zagen ze niemand. Huh, waar is Thea oom Geronimo vroeg Pandora. Maar er is iets aan de hand hier. Ze liepen naar een andere kamer en plotseling was Pandora weg. Oom Geronimo kijk. Pandora is weg. O nee, kom we gaan slapen. Morgen kijken we.

01.00: HIHIHI HAHAHAHA. Huh, waar komt dat geluid vandaan? Geronimo zag drie mensen die als spoken waren verkleed. Ze lachten en ze zeiden: zo ze kunnen Thea niet vinden en Thea zit in de kamer van haar overgroot oma. HAHAHA.



Ratje de Muis en 2 vrienden waren dat. Ik krijg ze morgen te pakken maar eerst Thea loslaten. Hij pakt een van de spoken, zet hem in een andere kamer. Hij rent snel de trap op, naar de kamer van:

Overgroot oma. Hellup hoorde Geronimo. Hij maakte de kamerdeur open, had Thea losgemaakt. Toen zei Geronimo: Thea pak jij Ratje de Muis en ik pak zijn vrienden. Toen ze ze alle drie hadden belden ze de politie en de politie kwamen ze ophalen. Het was al 6 uur 's ochtends en Geronimo zei: kom we gaan slapen Thea, ik ben heel moe.



EINDE
Bedankt voor het lezen...